

..... Turkije
NA DE AARDBEVING

..... **BROOD UITDELEN**
in Oekraïne

..... *Ik kan weer lopen!*

Een jaar lang helpen

JAAROVERZICHT

2023

Beste mensen,

Het jaar 2023 is alweer een maand of twee voorbij. Een jaar vol oorlogen, crises en vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne duurt al veel meer dan 725 dagen! Hier in Nederland vragen allerlei andere gebeurtenissen onze aandacht. Maar in Oekraïne en Rusland zijn beschietingen en raketinslagen nog steeds aan de orde van de dag en vallen er dagelijks doden en gewonden. Beetje bij beetje worden het dagelijks leven en de infrastructuur vernietigd.

Nog steeds helpt ORA intensief in Oekraïne. In december was ik zelf in Oost-Oekraïne. Daar zag ik met eigen ogen hoe lokale organisaties en moedige coördinatoren jong en oud in de dorpjes aan de frontlinie met gevaar voor eigen leven praktisch helpen. Ik hoorde de raketinslagen in de verte en voelde de grond trillen. Voor mij was het allemaal buitengewoon. Maar voor de mensen om mij heen was het inmiddels doodgewoon... We deelden broden uit. Later ontvingen de mensen water, levensmiddelen, medicijnen en hygiënepakketten.

Terugkijkend op 2023 zien we dat we aanzienlijk meer donaties hebben ontvangen. Metterdaad hebben we hierdoor steeds meer fondsen naar de projecten kunnen sturen. Kijkt u maar op bladzijde 11!

Ik wil u heel hartelijk danken voor uw waardevolle bijdragen aan het zendings- en hulpverleningswerk van ORA.

Hartelijke groet en Gods zegen,

Erik Mens

directeur

28 jaar bidden voor een bijbel!

Mijn naam is Naw. Ik was boeddhist en had een grote hekel aan christenen. Toen ik 29 jaar oud was, raakten mijn benen en handen verlamd. Mijn ouders brachten doorlopend offers aan beroemde monniken, zodat mijn verlamming zou genezen. Maar ik werd niet beter.

Toen brachten mijn ouders me naar de dokters. Ze deden veel onderzoeken en scans en dat kostte veel geld. Mijn ouders gaven zoveel geld uit aan medische hulp, dat ze hun land moesten verkopen. Uiteindelijk zei een dokter tegen mijn vader: 'Er is geen hoop dat uw zoon ooit beter zal worden'. Ik had geen kracht meer over en ik gaf mijn geloof in Boeddha op. Ik wilde zo snel mogelijk sterven.

Na twee jaar bezocht dominee Saw mij. Hij vroeg of hij voor mijn gezondheid mocht bidden. Maar ik zei dat ik zijn gebeden niet wilde. Een week later bezocht hij me weer en deze keer bad hij voor me en vertelde hij over Jezus. Ik raakte geïnteresseerd. Hij kwam de erop volgende dagen weer. Ik besloot mijn leven aan Jezus toe te vertrouwen. Ik was

niet genezen, maar al mijn verdriet was weg. Ik bad elke dag en langzamerhand begonnen mijn vingers, handen en benen weer te functioneren. Na drie maanden was ik volledig genezen!

Ik wilde uit de Bijbel leren, maar er was maar één exemplaar in ons hele dorp. Alleen wanneer de dominee uit de Bijbel voorlas, hoorde ik de verhalen van God. Sinds 1995 bad ik elke dag met geloof hiervoor. Ik had gespaard om er zelf een te kopen, maar er waren in de wijde omtrek geen bijbels te koop. Dus bleef ik bidden. Nu, na 28 jaar bidden, heeft God mijn gebeden verhoord en heb ik een gratis bijbel gekregen. Zo groot is onze God!

Er zijn nog veel meer dorpen in onze regio zonder bijbels. Sommige kerken hebben zelfs niet eens één bijbel. Ik ben ervan overtuigd dat God hun gebeden in de nabije toekomst door jullie zal verhoren. God zegene jullie allemaal!



Zelfhulpgroepen

PAKISTAN

Zelfhulpgroepen zijn erop gericht om uitgebuite vrouwelijke arbeiders te helpen van hun schulden af te komen. En om hen bewust te maken van en voorlichting te geven over mensenrechten. De vrouwen krijgen gevoel van eigenwaarde, zetten bedrijfjes op en leren sparen. Ook lezen ze samen uit de Bijbel en bidden voor elkaar.



Stenenbakkers

In 2014 begonnen de eerste zelfhulpgroepen voor vrouwen uit steenfabrieken. In een gesloten moslimland als Pakistan is dit een uniek initiatief. Inmiddels zijn er ook zelfhulpgroepen in Noord-Soedan, Egypte en Nepal.

Veel christenen werken voor een hongerloontje in steenfabrieken, de ene generatie na de andere. Weglopen helpt niet. Je wordt opgespoord en gestraft. Word je ziek, dan ben je gedwongen om bij je baas voor je medische behandeling een lening met hoge rente af te sluiten. Door de woekerreente wordt je schuld steeds groter. De meeste stenenbakkers kunnen niet lezen en schrijven. Ze weten niet hoeveel stenen ze gebakken hebben en krijgen niet wat ze verdienen.

Gemeenten helpen

INDONESIË

Het jaar 2023 was in alle opzichten een gezegend jaar. Voor het eerst sinds de pandemie waren er twee veldbezoeken. We ontmoeten in totaal 108 pionierende voorgangers op Java en Bali. Het totale aantal ondersteunde voorgangers is dit jaar 138! Onderweg delen we aan zo'n honderd voorgangers bijbelboekjes voor het kinderwerk uit.

Een tiental voorgangers helpen we met een bijdrage voor een bijverdienste zoals groente kweken, een geit houden of snacks verkopen. Dit alles helpt ook om regelmatig in contact te komen met de lokale bevolking.

Ruim twintig voorgangers ontvangen een bijdrage voor noodsituaties, zoals een ziekenhuisopname of een begrafenis. En tien voorgangers kunnen met een bijdrage hun huiskerkjes opknappen. Verder kunnen we dit jaar zeven kinderen op school ondersteunen.

Met Pasen en Kerst ontvangen alle voorgangers een extra gift. Zo kunnen ze de gasten die ze uitnodigen een maaltijd aanbieden. Dit is een goede gelegenheid om het Evangelie te verkondigen.

Drie voorgangers helpen we met gevangenis-evangelisatie en pastorale zorg voor christengevangenen. Na vier jaar ondersteuning gaan 34 gemeentestichters nu zelfstandig verder.



Na de aardbeving

TURKIJE

Op 6 februari vorig jaar was er een grote aardbeving in Oost-Turkije. Lokale gemeenten hebben zich samen met vrijwilligers van kerkjes uit andere delen van het land ingezet voor noodhulp aan de overlevenden. Het zal nog lang duren voordat de wederopbouw zal zijn voltooid. Intussen krijgen gezinnen weerbestendige, afsluitbare tenten, compleet met verwarming, matrassen en beddengoed. Ook ontvangen ze voedsel, schoon drinkwater en medicijnen. Voor de kinderen zijn er op verschillende plaatsen kinderclubs. Hier kunnen ze zorgeloos spelen en tot rust komen. En er is er ook aandacht voor trauma-begeleiding. Vanuit gaarkeukens ontvangen honderden dakloze gezinnen en ouderen nog steeds dagelijks een voedzame maaltijd.



Zonnige Zomer Weken

In de zomer naar een VakantieBijbelClub of naar een Zomerkamp, dát zijn Zonnige Zomer Weken! Honderden kinderen uit verschillende landen konden optimaal genieten van alle activiteiten.

Gezinsvakanties

Valya: *We organiseren net aan het begin van de vakantie een aantal zomerkampen voor kinderen. We noemen ze geen christelijke kinderkampen, maar gezinsvakanties. Dit scheelt heel wat verboden, boetes en obstakels. Veel kinderen komen uit sociaal zwakke gezinnen. We zingen christelijke liederen, bidden en lezen de Bijbel. Het is een prachtkans om Gods liefde en bewogenheid te laten zien.*

Dansende kinderen

Yusif schrijft vol vuur: *'Dit jaar houden we een gezinszomerkamp met 25 volwassenen en 11 kinderen. We zingen met elkaar en lezen samen uit de Bijbel. Iedere dag heeft een ander thema. Bijvoorbeeld: 'Hoe kunnen we onze gedachten richten op God?' En later: 'Hoe reageren we op vervolging, omdat we Christus volgen?'*

Iedereen geniet van sport & spel. Wat mijn hart echt raakt, is wanneer de kinderen gaan dansen. Het werkt aanstekelijk en al gauw doen ook de volwassenen mee!'

Bouwen aan hoop

Een stadje op vijftig kilometer van de frontlinie doorstaat in de lente van 2022 alle aanvallen van het Russische leger. In deze plaats en de omliggende dorpen zijn de scholen en kleuterscholen al meer dan anderhalf jaar gesloten. Op straat is het levensgevaarlijk. Kinderen raken er steeds meer aan gewend om binnen te blijven. Op een eendaags kamp komen 79 kinderen. En in een dorp in de regio hebben 21 kinderen een mooi dagkamp met elkaar. Ook de moeders (de vaders verdedigen hun land) maken een deel van het programma mee. Wanneer de aarde beeft van de inslagen, gaat het programma in de schuilkelder door.

Was het maar zomer

Coördinator Dzintra: *In totaal ondersteunen we deze zomer negen activiteiten op zeven verschillende locaties. Alles bij elkaar zijn er 249 deelnemers en 45 vrijwilligers die ons op allerlei manieren helpen. Voor zeven gezinnen die mantelzorg aan een kind met een handicap verlenen, organiseren we een dagje uit. En ditmaal zijn vijf kinderen uit Oekraïne van de partij.*

We houden dagkampen. Op het eerste kamp komen maar tien kinderen af. Maar er gebeurt een wonder: wanneer we vervolgens een tweetal kampen met overnachting organiseren, verdrievoudigt het aantal deelnemers! Anete van negen: 'O, was het nu maar weer zomer!' Voor haar is het de eerste keer dat ze buitenshuis slaapt.

Voor kinderen met een beperking houden we knutselworkshops. Speciaal voor hen is er een programma met kunst en muziek, waar ook hun ouders aan meedoen. Gita: 'Het is een voorrecht om deze gezinnen te mogen dienen. Ik ben blij dat mijn dochter Anna (acht jaar) er ook bij kan zijn. En we hopen elkaar volgend jaar allemaal weer te zien!'



RUSLAND

KAUKASUS

OEKRAÏNE

LETLAND

Noord-Koreaanse vluchtelingen



Bij het begin van de pandemie gingen de grenzen van Noord-Korea potdicht. Voor handelsbetrekkingen gaat de grens nu af en toe weer op een kiertje. Er zijn geen officiële berichten over een hongersnood of grootschalige bevolkingssterfte, maar we vrezen het ergste.

Tijdens de pandemie is ORA begonnen met de hulp aan Noord-Koreaanse vluchtelingen in Zuid-Korea. Vrijwilligers uit een plaatselijke kerk koken maaltijden voor arme en geïsoleerde gezinnen en bezorgen deze bij de mensen thuis. Zo krijgen zij wekelijks vers eten. Vrijwilligers van lokale kerken spreken met hen over de talloze moeilijkheden waar zij als Noord-Koreanen in Zuid-Korea mee te kampen hebben. Ze bidden met hen en helpen hen met raad en daad.

ZUID-KOREA

ORA gaat door met de hulp aan oorlogsslachtoffers in Oost-Oekraïne. In het voorjaar maken we samen met EO-Metterdaad de distributie van brood en hygiënepakketten mogelijk. Een vrijwilligersorganisatie vanuit de lokale kerk verstrekt 42.000 broden aan de achterblijvers in zeventien dorpen in het oorlogsgebied. *'En we delen elfhonderd hygiënepakketten uit', zegt Galya. 'De distributie verloopt volgens een zorgvuldig van tevoren opgesteld plan. De mensen hebben werkelijk niets meer. Hun huizen zijn kapotgeschoten, de nutsvoorzieningen functioneren niet meer. Er is geen werk en de scholen zijn dicht. Deze mensen kunnen nergens heen.'*

Little Cooks & Crafts

Elke dinsdag en donderdag zijn er op vier plaatsen in het oorlogsgebied kook- en knutselclubs voor kinderen. Het is voor hen vaak de enige gelegenheid om weer even kind te zijn. Ze maken allemaal diep traumatische momenten mee.

Iedere dinsdag leren de kinderen onder begeleiding van een moeder koken. Ze maken de lekkerste recepten en genieten samen van een voedzame maaltijd. En op de donderdagen maken de kinderen creatieve knutselwerkjes en lezen samen uit de kinderbijbel. Tijdens de knutselclubs is er alle tijd om met elkaar te praten en te bidden.



Koken voor achterblijvers

Een van de gevangenis-evangelisten uit Rusland reist regelmatig naar Oost-Oekraïne. Samen met mensen uit zijn kerk kookt hij warme maaltijden voor 100 tot 150 personen per dag. Ook deelt hij voedselpakketten uit aan weduwen en arme gezinnen in het oorlogsgebied.

Joeri:

'De mensen lijden honger, ze hebben voedsel nodig! Hun leefomstandigheden zijn onmenselijk.'



Brood uitdelen

In december maakt Erik Merx, ORA-directeur, een reis naar het oosten van Oekraïne. Daar is de oorlog nog steeds dagelijks voelbaar.

'Ik spreek met leiders van lokale organisaties. Iedereen is vastbesloten om zoveel mogelijk mensen die achterblijven, jong en oud, te helpen. Vaak met gevaar voor eigen leven. Er zijn al eerder vrijwilligers door raketinslagen omgekomen. Dorpen zijn veelal verwoest. De half ingestorte huizen en puinhopen bieden een troosteloze aanblik.'

'Er is geen enkele winkel meer open. Ik ben getuige van de distributie van broden in een aantal dorpjes. We rijden snel naar de dorpjes, blijven een paar minuten om de broden uit te delen, en haasten ons naar het volgende dorp. Op de achtergrond is de oorlog hoorbaar aanwezig. Het zijn bijna allemaal oudere mannen en vrouwen die dankbaar de broden in ontvangst nemen.'



Verder woon ik een van de Little Cooks & Craft-middagen bij. De kinderen luisteren aandachtig en helpen elkaar.'



Hier hielp u in 2023

Oost-Europa

- gemeentestichting & -opbouw
- evangelisatie

Letland •

- diaconale hulp

Roemenië •

- schoolbegeleiding
- gezinshulp
- renovatie
- vrouwenprojecten
- voorlichting op scholen

Hongarije •

- hulp aan vluchtelingen
- gezinshulp

Oekraïne •

- hulp aan oorlogsslachtoffers
 - gezinnen van omgekomen soldaten
 - daklozen en ontheemden

- gaarkeukens

- distributie hulpgoederen

- levensmiddelen en briketten

- noodhulp in het oorlogsgebied

- kinderclubs

- traumabegeleiding

Rusland •

- hulp aan daklozen

- ex-gevangenen

- gezinnen

- gehandicapten

- ouderen

- gevangeniswerk

- gaarkeukens

- opvangcentra

- vluchtelingenhulp

Azië

- gemeentestichting & -opbouw

- evangelisatie

- bijbelverspreiding

Afghanistan •

- medische hulp

- voedselhulp

- noodhulp

Azerbeidzjan •

- gezinshulp

- gevangeniswerk

Birma •

- hulp aan ontheemden

- oorlogsslachtoffers

- gezinshulp

- gezinsvervangende tehuizen

- traumabegeleiding

Thailand •

- noodhulp

- hulp aan vluchtelingen

Cambodja •

- zondagsschoolwerk

China •

- hulp aan weeskinderen



GROENTEZADEN-PAKKETTEN

- Letland
- Rusland
- Oekraïne
- Hongarije
- Roemenië
- Indonesië
- Israël
- Centraal-Azië
- Kaukasus
- Sri Lanka
- Congo
- Nigeria
- Suriname

> 80 projecten

ZONNIGE
ZOMERWEKEN

- Rusland
- Oekraïne
- Roemenië
- Letland
- Centraal-Azië
- Kaukasus
- Cambodja
- Brazilië



Dank u wel
voor uw
betrokkenheid

- Georgië onderwijs • gezinshulp •
- Indonesië voorgangerssponsoring • renovaties • flora- en faunaprojecten • schoolhulp • sociaal fonds • kinderwerk • gevangeniswerk •
- Iran gezinshulp •
- Israël voedselhulp •
- Kirgizië gezinshulp •
- Pakistan noodhulp • medische hulp • distributie levensmiddelen • hulpgoederen • vrouwenprojecten • inkomensverwerving • hulp aan vluchtelingen • gezinshulp •
- Tadzjikistan onderwijs aan dove kinderen • gezinshulp • traumabegeleiding • vluchtelingenhulp • vrouwenprojecten • hulp aan tieners met HIV •
- Turkije hulp aan vluchtelingen • noodhulp • gezinshulp • vrouwenprojecten • traumabegeleiding •
- Midden-Oosten vluchtelingenhulp •
- Zuid-Korea hulp aan Noord-Koreaanse vluchtelingen •

Afrika

- Kenia talentontwikkeling voor straatjongeren • bijenproject •
- Noord-Afrika gemeentestichting & -opbouw • evangelisatie •

Zuid-Amerika

- Brazilië schoolbegeleiding • vrouwenprojecten • renovaties •

Dokter Amir: Ondanks toenemende pressie van de Taliban kan onze kliniek dit jaar zo'n 80.000 patiënten behandelen. We bieden vooral vrouwen en kinderen in een arme wijk medische basiszorg. Zij hebben anders geen toegang tot goede zorg. Voor de vrouwen hebben we een vrouwelijke arts in dienst. We bieden tandartshulp, verrichten oogoperaties, helpen ondervoede kinderen, doen bevallingen, verlenen eerste hulp bij ongelukken, noem maar op.

Behandelingen

De kliniek is zes dagen per week geopend. Een arts stelt de diagnose, verwijst zo nodig door naar de apotheek en/of het laboratorium. Bij kinderen worden het gewicht, de lengte en de bloeddruk gemeten. De kliniek biedt behandelingen aan voor een heel scala aan veel voorkomende ziekten: luchtweginfecties, maag-darmziekten, urineweginfecties, malaria, huidziekten, oor-neus-keelinfecties, tyfus, bloedarmoede en allerlei chronische aandoeningen. Amir is algemeen arts en de gedreven oprichter van de kliniek: 'We verstrekken gratis medicijnen volgens het doktersrecept. Dit is uniek voor ons land. En ons personeel houdt de gegevens van alle patiënten nauwkeurig bij.'

Het gaat gelukkig nu weer goed

Mijn naam is Bibi, ik heb zes kinderen en mijn man werkt als schoenmaker op de markt. We zijn arm en kunnen ons gezin nauwelijks voeden.

Mijn zontje Ahmed bleek een paar maanden geleden zwaar ondervoed. Ik spaar het eten uit mijn eigen mond en heb geen borstvoeding meer. Gelukkig gaven de artsen van de kliniek hem een goede behandeling en verstrekten bijvoeding, waardoor hij herstelde.

Maar vorige week kreeg hij een ernstige longontsteking. Hij was eigenlijk al twee weken ziek, maar we hadden geen geld om naar de dokter te gaan. Toen kreeg hij hoge koorts en had het erg benauwd. Met spoed bracht ik hem naar de kliniek. De artsen zeiden: 'Geld is geen probleem, we doen wat we kunnen. Moge God je kind genezen!'

De artsen gaven hem eerst zuurstof en daarna een injectie. Hierdoor knapte hij binnen een paar uur zienderogen op. Het was wonderbaarlijk. Hij bleef de hele week onder behandeling. Door Gods genade en de behandeling van de artsen is Ahmed nu helemaal genezen!

Vandaag ben ik met hem voor controle naar de kliniek geweest en alles was in orde. Ik ben de medewerkers van de kliniek die mijn zoon gratis hebben geholpen zo dankbaar. Dit is een zegen van God voor ons. Ik bid dat God de kliniek, de medewerkers en de donateurs zegent.

Mobiele kliniek

Dokter Gurran: Ons team bestaande uit een arts, twee verpleegkundigen en een predikant bezoekt afgelegen dorpen. We richten ons in eerste instantie op de armen en behoeftigen van zo'n dorp. We onderzoeken dan alle bewoners op één dag. Ook nemen we de tijd om met elkaar te bidden en Gods Woord te delen.

Soms zijn er tijdens ons bezoek met de mobiele kliniek duidelijk complicaties zichtbaar bij iemand die we onderzoeken. Zo had een dertienjarig meisje al een jaar last van extreem opgezette amandelen. Haar ouders hadden geen geld voor een operatie. Ze had constant pijn en kon niet normaal eten. Ze had ook voortdurend koorts. Ze smeekte om hulp. We baden met haar en konden haar naar het ziekenhuis begeleiden voor een operatie. Na de operatie is ze weer kerngezond en dolgelukkig.

Na de ernstige overstromingen van vorig jaar verlenen we in zes getroffen dorpen noodhulp. Voordat de mobiele kliniek begint, delen we de blijde boodschap met de dorpingen en leggen we uit dat onze Heer onze beschermer en voorziener in onze moeilijkheden is.

We delen meer dan honderd grote noodpakketten uit. Voor 25 kleine gezinnen worden die onderverdeeld in kleinere pakketten. We helpen 2.376 dorpsbewoners met medicijnen en behandelen kinderen, volwassenen en ouderen met vooral longinfecties als gevolg van het koude en natte weer en het gebrek aan onderdak.





Ik kan weer lopen!

Mijn naam is Ali en ik ben acht jaar oud. Ons hele gezin werkt als slaven in een steenfabriek. We geloven in God. Mijn ouders zijn arm en we hebben bijna geen eten. Vorig jaar kreeg ik op mijn werk een elektroshock van een machine. Mijn beide voeten en mijn rechterarm moesten toen geamputeerd worden. Ik kon alleen maar over de grond kruipen. Maar ik wilde zo graag weer lopen. Ik wilde naar school en naar de kerk. Toen dokter Gurran ons dorp op een dag bezocht, hebben we hard gebeden voor beenprotheses.

God heeft ons gebed verhoord! Ik heb prothesebenen gekregen en nu leer ik weer lopen. Ik ben ongelooflijk blij en prijs God iedere dag!



Afghaanse vrouwen helpen

CENTRAAL-AZIË

In april reist projectmanager Tirza Keesmaat naar Centraal-Azië. Zij bezoekt lokale initiatieven en organisaties die verschillende bevolkingsgroepen helpen. Ze zoekt gezinnen thuis op en weet weer wat gasturigheid betekent!

Tirza: 'Veruit de meeste vluchtelingen uit Afghanistan hebben hier geen verblijfsstatus. Zij hebben geen werk, een slechte woning en geen uitzicht op een betere toekomst. Christenen komen bij elkaar in huisgemeenten. In dit land moet je heel voorzichtig zijn.'

Ik spreek met Daryush, een evangelist met een hart voor onbereikte minderheden. Samen met zijn team ondersteunt hij regelmatig zo'n 250 Afghaanse gezinnen. Verder sturen ze evangelisatieteams uit naar bevolkingsgroepen in het hele land en leiden nieuwe huisgemeenteleiders op.

Het kantoor van Saida staat op een onopvallende plek. Zij geeft met haar team traumabegeleiding aan inheemse en Afghaanse vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of van de Taliban. Ze begeleidt ook tieners met HIV, die onder een groot stigma gebukt gaan.

Tijdens mijn bezoek komen we een keer samen met zo'n 25 vrouwen, allemaal Afghaanse vluchtelingen. Sommigen hebben een universitaire graad. Anderen geven les aan kinderen die niet naar school kunnen of naaien prachtige tassen die ze op de bazaar verkopen.

Natuurlijk drink ik thee met veel koekjes met vier leraren die dove kinderen tweemaal per week thuis bezoeken. Zij leren hun gebarentaal en betrekken de ouders en verdere familie hierbij. Deze leraren zijn allemaal ook zelf doof. Ik ben diep onder de indruk en ook geraakt door hun betrokkenheid en inzet. Ze openen de wereld voor kinderen die anders in totale afzondering gevangen zitten.'



Vluchtelingen

Pakistaanse christengezinnen hebben het zwaar. Sommige zijn hun dorp ontvlucht, omdat het er niet meer veilig is.

Nu wonen ze in de stad. Drie maanden lang helpen we hen met levensmiddelen. We geven hun een mooi levensmiddelenpakket met 20 kilo tarwebloem, 5 liter olie, 5 kilo suiker, 1 groot pak thee en 5 kilo rijst. Natuurlijk zijn de gezinnen blij met de hulp, maar ook dankbaar voor de pastorale zorg.

Zuster Faiza is weduwe en heeft twee kinderen. Ze werkt voor een hongerloontje als schoonmaakster bij verschillende gezinnen om haar kinderen te kunnen voeden. Ze is een hardwerkende vrouw, want ze werkt ook nog in een winkelcentrum. Ze is alle donateurs erg dankbaar. Ze bidt dat dit werk nog lang door mag gaan.

Saud is een dagloner die met zijn vrouw, twee kinderen, moeder en jongere broer naar de stad is verhuisd. Hij wil zijn kinderen beter onderwijs en zo een kans op een betere toekomst geven. Ze hebben weinig geld en kunnen de maandelijkse huur, nutsvoorzieningen en boodschappen niet betalen. Een levensmiddelenpakket is voor hen een uitkomst.

Dit gedicht zou geschreven kunnen zijn door heel wat vluchtelingen in landen waar oorlogen woeden. Het is een hartenkreet van een voor ons onbekend meisje van tien jaar in Birma. Een oproep om met elkaar in vrede te leven.

Maak een einde aan de oorlog

Dorpen verwoest door oorlog.

Ouders gestorven door oorlog.

Gebroken gezinnen door oorlog.

We zijn onze huizen kwijtgeraakt door de oorlog.

We zijn ons voedsel kwijtgeraakt door de oorlog.

We zijn de kans op onderwijs kwijtgeraakt door de oorlog.

We zijn vluchtelingen geworden door de oorlog.

We zijn bang voor oorlog.

Maak een einde aan de oorlog.

Maak een einde aan de oorlog als je medelijden hebt met kinderen.

Maak een einde aan de oorlog!

Niet welkom

Na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan in augustus 2021 zijn honderdduizenden gezinnen de grens over gevlucht. Velen komen in Pakistan, Iran en Tadzjikistan terecht. Daar worden ze als onwelkom beschouwd.

Een leven lang op de vlucht

Al voor de machtsovername van de Taliban verlieten Arun & Asya hun vaderland. Bijna hun hele leven zijn ze al vluchtelingen in Iran en Tadzjikistan. Aruns moeder is met hen meegereisd. Ze is een sterke vrouw, die ooit in de vrouwenraad van hun stad zitting had. Dit maakt haar tot een doelwit van de Taliban.

Aruns vrouw Asya is moe van het leven als vluchteling. Zelfs als jong meisje moest ze telkens naar Iran vluchten, keerde even naar Afghanistan terug als de kust veilig was, en sloeg dan opnieuw op de vlucht.

Arun is journalist en dat werd meteen problematisch toen hij christen werd. Journalisten worden altijd al in de gaten gehouden. Ze hebben het extra zwaar wanneer ze de islam afvallen en uitgemaakt worden voor 'kaffers' - heidenen. En dat is hetzelfde als een doodsbedreiging...



Traumaverwerking

Fatima is samen met haar oma, twee dochtertjes en een zontje vanuit Afghanistan naar een buurland gevlucht. Haar man werd voor hun ogen vermoord. Ze krijgen intensieve begeleiding bij het verwerken van hun diepe wonden.

JANUARI - DECEMBER 2023*

• Dit gaven we uit in 2023		€ 1.518.037
Maatschappelijk doel	93%	€ 1.409.448
Wervingskosten	3%	€ 49.437
Administratie & beheer	4%	€ 59.152

• Dit besteedden we in 2023 aan het maatschappelijk doel		€ 1.409.448
(Directe) dienst- en hulpverlening	98%	€ 1.392.969
Voorlichting en bewustwording	2%	€ 16.479

• Dit waren onze inkomsten in 2023		€ 1.507.726
Particulieren	26%	
Kerken	4%	
Bedrijven	1%	
Instellingen	69%	
Subsidies	0%	

• Dit waren onze reserves en fondsen in 2023 ten dienste van de doelstelling		€ 417.084
Continuïteitsreserve		€ 60.000
<i>Nodig om risico's af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.</i>		
Bestemmingsreserves		€ 26.376
<i>Bestemming, door het bestuur bepaald.</i>		
Bestemmingsfondsen		€ 269.850
<i>Bestemming, door de gevers bepaald.</i>		
Algemene reserve		€ 60.858

* Op basis van de financiële administratie. Vanaf 1 juli a.s. kunt u het Jaarverslag downloaden via stichtingora.nl.



PERIODIEKE SCHENKING

Wilt u een project minstens vijf jaar steunen? Wilt u ook maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden voor belastingaftrek? Leg dan uw schenking vast in een periodieke schenkingsovereenkomst. Dit is een ondertekende overeenkomst tussen u en ORA.

De registratie van een periodieke schenking is echt eenvoudig. U kunt zelf de overeenkomst downloaden op www.belastingdienst.nl met de zoekwoorden: *periodieke gift in geld*.

ZO WERKT HET:

1. U drukt de overeenkomst in tweevoud af en vult uw gegevens in
2. U stuurt *beide* documenten per post (of digitaal als pdf) naar ORA
3. Wij vullen de ORA-gegevens in en sturen één exemplaar ondertekend per post aan u retour

- Gemakkelijk
- U hoeft niet naar de notaris
- U kunt de blanco schenkingsovereenkomsten ook bij ons opvragen:

E-mail: info@stichtingORA.nl
Tel.: 0529 402 906



ANBI

ANBI zorgt ervoor dat u donaties aan ORA kunt opvoeren als aftrekpost op uw aanslagbiljet.

Zoek op 'ANBI status controleren' en u vindt ons bij **Stichting ORA**, vestigingsplaats **Nieuwleusen**. Of: RSIN 801273687.

Samen staan we sterk!

In 2023 hebben we jong en oud op vele manieren praktisch geholpen. Uw steun is veel mensen in nood tot zegen geweest.

Dank u wel voor uw bestrookenheid en inzet!

Gezaaid & geoogst

Meer dan 12.000 gezinnen ontvingen een groentezadenpakketten met zeven tot twaalf verschillende groentezaden. Dit is ruim voldoende voor henzelf en om hun oogst in te maken, weg te geven of deels te verkopen op de markt.

Tuinieren in ontstellende armoede

'Dit jaar konden we op zeven plaatsen in Centraal-Azië groentezadenpakketten uitdelen. In één dorp ontmoette ik een aantal dappere en ijverige mensen van een etnische minderheid', zegt Tirza, ORA-projectmanager. 'Ze worden door de inheemse bevolking gemeden en leven in ontstellende armoede. Ze laten me trots hun moestuinen zien en waarderen de Nederlandse zaden enorm. Ze hebben echt een goede oogst nodig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.'

Blij met een groentezadenpakket

Coördinator Dzintra uit Letland: 'Meer dan 900 gezinnen ontvangen een groentezadenpakket. De zaden komen via 33 enthousiaste vrijwilligers op ongeveer zestig plaatsen door het hele land terecht. Verder ontvangen zes kindercrèches, een middelbare school en een tehuis voor ouderen groentezadenpakketten.'

Ik kweek van alles!

Helga uit Letland is moeder van een zoon en een dochter. Haar moeder woont ook bij hen in. 'Ik heb mijn hele jeugd op het platteland doorgebracht. Tuinieren heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Tijdens mijn opleiding woonde ik in de stad, maar zelfs toen stond mijn vensterbank vol met planten! Ik bracht ze dan naar mijn moeder om in haar tuin te planten. Nu hebben we een ruime tuin en een kas. Ik kweek zo ongeveer alles wat in ons klimaat een kans heeft om te groeien. Hierna bewaar ik alle groenten en gebruik ze in verschillende recepten. De moestuin onderhouden is een soort therapie voor mij. Daar maak ik mijn hoofd leeg en kom ik tot rust.'

In bezet gebied en aan de frontlinie in Oekraïne

'Heel hartelijk dank voor de groentezaden die we aan de mensen in de dorpen aan de frontlinie hebben uitgedeeld. Het was een enorme hulp voor de inwoners en gaf ons de kans om hen nogmaals te vertellen, dat de Heer van hen houdt en voor hen zorgt. Afgelopen juni konden we al de eerste groente oogsten. De hele zomer lang aten we salades van verse komkommers, tomaten en groenten. Aan het einde van de zomer hadden we een goede opbrengst van bieten en wortelen. De oogst was zelfs zo overvloedig, dat we deze hebben gedeeld met de mensen in een revalidatiecentrum. Ook hebben we groente gegeven aan de leiding van een jeugdcentrum waar vijftien jongeren wonen. We zijn erg dankbaar voor uw hulp!'

De Schuilplaatskerk



ORA **Effect** is een gratis magazine en verschijnt zes keer per jaar. Effect is ook beschikbaar als pdf op onze website. Met dit magazine willen we inspireren en informeren met verhalen van coördinatoren en informeren over de voortgang van de hulpverleningsprogramma's.



Westeinde 102
7711 CN Nieuwleusen
0529-402 906
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl



NL55 INGB 0002331201

- Teksten • T. Keesmaat
E. Ekemans
E. Merx (eindredactie)
- Foto's • ORA
- Ontwerp • Studio Emmix



geef met givt